

## Italien 2015 Laika Husbilsklubb

Resan till fabriken i Sienna skulle bli en upplevelse utöver det vanliga.

Starten gick från Göteborg, med Stena Line eller resa med egen bil över Öresundsbron och vidare ner mot första etappmålet

som var Fulda i Tyskland. Där samlades vi för att slå följe ihop till Italien.

Vi som tog den långa vägen över broarna Öresunds, Stora o Lilla Belt broarna

Fick några fler mil att köra. Vårt första stopp blev en ställplats som Bent

hade koll på. Sedan torg vi färden via Flensburg där vi handlade och hittade en ställplats utefter kanalen där Gullan

underhöll med spel o sång.

en gammaldags fin tysk medeltidsstad med mycket att se på.

Efter att installerat oss på campingen, kunde vi åka in till staden, för att

se på alla sevärdheter och inhandla div. primörer såsom färsk sparris och jordgubbar. Dessa avnjöts sedan på campingen. Följande

dag startade färden mot Fulda, ca 40 mil. Här skulle vi sammanstråla med de som åkte med Stenabåten, då var nästan

alla samlade. Fuldaställplats o campingen var mycket fin med nya duschar o toaletter. På kvällen åt vi gemensamt

på restaurangen, oj vilken god mat! Och ett trevligt bemötande av personalen. Ingen ro, för nästa mål väntade i

Salzburg. Vägen dit hade väldigt vackra vyer, med snöklädda toppar och fina dalar. Väl framme i Salzburg väntade en överraskning! Vi skulle få ärtsoppa (kokad av Uno o Görans på deras medhavda "fältkök") samt

varm punsch, detta hade ledningen sett till att förbereda hemifrån.

Vi dukade långbord och avnjöt soppan -sopporna (gulasch o ärtsoppa)

med hårt bröd o ost samt punsch o öl. Vi spenderade en heldag i staden på egen hand och med övriga Laika resenärer.

Venedig stod näst på tur, där skulle de sista Laikabilarna komma så skulle vi vara inalles 27 st Laikaekipage. I Venedig skulle vi tillbringa 2 dagar. Naturligtvis skulle de flesta åka in till stadens centrum,

vilket gjordes med en båttur från campingen, det blev en heldag med massor av kultur. Målet för resan närmade sig

, slutetappen till Sienna. Vi åkte i grupper mot sista anhalten på resan. Väl framme på campingen fick vi lite

problem med strömmen men det löste sig till slut. Reseledningen delade ut 1 flaska vin + en almanacka med Laikamotiv

till varje bil, vilket var mycket uppskattat. Dagen efter åkte vi med buss till fabriken där vi fick se de flesta

nya modellerna, blev bjudna på lunch, och senare på kvällen middag på campingen av Laika som var där med

Företagsrepresentanten. Uno Persson överlämnade en Laikaalmanacka

Med div händelser av laikahusbilsklubb, som vi erhölet tidigare. En dag fritt att upptäcka Siena fick vi också. Marknad

och en hel del kultur fanns i denna stad som vi fick ta del av . Innan resan var slut var det inplanerat en dagstur

med besök på olika historiska platser samt besök på en vingård. Vinplantor i raka led ,stenlagda gator ,slott,borgar

mm , dagen avslutades med vinprovning och middag på vingården. Efter allt som vi fått uppleva , under resan och

på campingarna ,på Laikafabriken,

Var det nu dags att säga adjö till våra Laikavänner både gamla och nya som vi fått under resan.

Hemfärden fick

vi ornda själva ,en del tänkte fortsätta resa runt medan andra åkte hem . StortTack för ett väldigt bra Arrangemang ,Kjell o Co ni som fixat campingar o allt annat

Lisbeth ,Janne ,Britt o Göran