

Laikas årsmöte, Björkö 2017- 05-12 - 2017-05-14

I strålände sol körde vi till Björkö där Laika klubbens årsmöte skulle hållas. Vi tog färjan över och efter en liten snabb båttur samt därefter en snabb biltur fram till hamnen där vi skulle få lov att stå med våra husbilar.

En härlig välkomstkommitté mötte oss och vi körde in på vår plats. Så roligt att träffa våra vänner från när och fjärran igen. Vi hade förmånen att få nya medlemmar som våra grannar och det är alltid lika roligt att träffa nya glada människor, vilket de var. Eftersom det var så fint väder kom alla solstolar fram och vi satt som på en lång rad för att vi alla skulle få sol. Det var en härlig eftermiddag. Klockan 17.00 serverades välkomstkörv, bröd och lite dricka. Framåt kvällen samlades vi i båthuset som vi fått lov att hyra. Där var det info utav ordförande, Uno Persson samt lotterier. Vi hade en provsmakning som i framtiden kommer att resultera i en spännande produkt. Vår egen trubadur underhöll med både vitsar och sång. Vi slutade när det var som bäst och alla gick hem till sig.

Lördagen skulle avsättas för båtfärd till Vinga fyr men när rullgardinen drogs upp var det grått med lite duggregn. Vid tiotiden samlades vi och båten hämtade oss. Det tog ca en timma att åka till Vinga fyr. Där möttes vi av guider som berättade om Vinga fyr och om Evert Taube.

Evert Axel Taube, född 12 mars 1890 i Göteborg och uppväxt på Vinga fyrplats, Styrös socken, Västergötland, död 31 januari 1976. Han föddes i Göteborg som fjärde barnet i en skara som blev tretton syskon, men familjen var bosatt på Vinga. Taube har beskrivit sin barndom som mycket lycklig, präglad av ske, sjöfart och historier om främmande länder och livet till sjöss. På Vinga fanns då fyra andra familjer och öns tio barn hade egen skola.

Vinga anno 1606

Vinga har många byggnader på ön. De mest framträdande är onekligen fyren från 1890 och den stora båken. Det första fasta byggnadsverket på ön var ett sjömärke i trä, en så kallad båk, som restes 1606. 1646 byggdes en stuga åt den förste båtvaktaren. Den faluröda pyramidformade båk som idag finns på Vinga byggdes 1851

Åter dags för hemfärd till Björkö. Vi var tillbaka vid 15-tiden och sedan fick vi disponera tiden själva till 17.00. Årsmötesförhandlingarna leddes av ordförande som fick det hela till att bli ett mycket bra möte. Efteråt serverades skaldjursbuffé och därefter underhöll en trubadur, utan dess like! Han var SÅ bra och vi hade alla kunnat lyssna på honom ännu mer. Vi gick åter till våra bilar mätta å belåtna. Vilken dag!

Söndag var det kaffe och dopp. Mycket prat, skratt och en önskan om att träffen inte skulle ta slut. Livet består av möten av människor, platser, äventyr men allt har ett slut. Nu var det dags att packa ihop och så hoppas vi att vi ses på träffen i Grängesberg i augusti. Vi som bara kom och fick förmånen att vara på denna träff tackar å det ödmjukaste ifrån våra hjärtan. Ni som gjorde denna träff, till er alla: TACK!

