

LaikaHusbilsklubb Vårträff



Under en helg i Maj månad samlades 50st Laika husbilar på IF Ales ställplats i Kåseberga .Dagen innan hade det varit mulet å grått men när Laika husbilarna började köra in kl. 11.00 så lyste solen och vi som stod å tog emot husbilarna, var glada för detta. Det blev en strid ström av husbilar som stod i kö för att köra in.



Klockan 13.00 kom Erwin Hymer Groups representant i Sverige för Laika och presenterade och visade vem han var sig. Han redovisade sin uppgift på företaget.



Efter det hade vi också tagit dit en representant för ALDE. Han berättade på ett fantastiskt sätt om ALDE pannans uppbyggnad. Allt ifrån dess start till dess nuvarande funktion. Han var så pedagogisk och förklarade ALDE pannans uppbyggnad på ett mycket enkelt och intressant sätt. Han var också behjälplig till några som hade problem med sina pannor. Vi var alla så nöjda med hans information.



På kvällen serverades det en hemlagad fisksoppa. Den toppades med musslor, räkor samt kryddgrönt. Till detta serverades ett hemlagat bröd. Efter maten underhöll vår egen Laikatrubadur som är medlem i klubben. Vi satt alla kvar en stund och pratade.



På lördagen hade vi återigen en strålande sol och det fanns en bingopromenad samt ett ord som medlemmarna skulle lösa. Promenaden gick i Kåseberga på den sidan som man inte kanske går på. Dessutom hade den förlagts så att alla skulle kunna gå den. Sedan kunde man, om man själv så önskade, gå ner till Kåseberga hamn eller varför inte Ale stenar. Det är ju ett fantastiskt ställe att titta på. Vad är egentligen Ale stenar? Ja man kan verkligen fundera på detta? Naturligtvis hade vi ett lotteri med fina priser



RV-masters fanns på plats och talade om sina solskydd. Det är solskydd som sätts på rutorna och som gör att det inte blir så varmt i bilen.

På eftermiddagen var det dags för att få en uppdatering om hur man gör hjärt-lungräddning. Det var en Laika medlem som har mångårig kunskap i detta och det redovisades hur man använder en defibrillator också. Det är så viktigt att hålla sig uppdaterat och eftersom vi har den kunskapen i klubben känns det bra att alla får den viktiga informationen.

Därefter var det dags för Laika årsmöte. Det var väl förberett så det gick snabbt igenom.

Fram emot kvällen serverades det middag som en lokal producent levererade. Fläskfilé, potatisgratäng, sallad och kalla såser. En lokal trubadur hade hyrts in som underhåll på kvällen. Mycket prat och skratt blev det också under kvällen.

Så var det då dags för sista dagen. Frukost serverades. Det blev nybakta frallor med ost eller skinka. Det blev dragning på Bingo samt ordet som alla skulle försöka finna. Det är alltid roligt med olika ordlekar som man inte kan googla på. Naturligtvis fanns det de som hade löst ordet, samt en som hade full bricka på bingo, så det blev lite prisutdelning.



Loppis var det sista vi hade på programmet. Då fick den som ville sälja visa sina varor. Det fanns allt ifrån böcker, DVD, husbilmattor, husbilslampor, vanliga lampor samt fina glasskålar som liknade en svan. M.a.o. allt möjligt.

Träffen slutade vid lunchtid och då var det dags för oss alla att sprida oss i hela vårt avlånga land.

Vi tackar er alla för att ni kom till denna träff. Vi hade fantastiskt roligt och vi hoppas att ni hade detsamma.

Anneli-Ingemar, Lisbeth-Janne.