

Laika husbils jubileumsträff

Hösten 2011 registrerades Laika husbilsklubb efter mycket diskuterande så kom vi fram till att bilda en interimstyrelse som satt till vårt första årsmöte i april året efter.

Nu skulle vi då fira detta . Vi visste inte hur många som var intresserade att komma efter 15 månader av corona, vi gissade på cirka 35-40 husbilar .Men som tur var så skickade vi ut en preliminär anmälan som inte var bindande och då visade det sig att cirka 65-70 bilar var intresserade ,så vi fick snabbt ändra våra planer och hitta någon större plats att vara på.

Det blev en stor ställplats (väldigt fin) i Rolfstorp mellan Varberg och Ullared. Styrelse med personal började förbereda på torsdag middag. Det var uppmärkning av platser och uppskytning samt möblering av vårt tält som vi hyrt .

Klockan nio på fredagsmorgonen började då inkörningen , det kom bilar från nästan hela Sverige , Borgholm i söder till Skellefteå i norr. Vid tolvtiden så var dom flesta på plats på vårt stora fält , där det fanns alla bekvämligheter som toa, dusch, toatömning, gråvattentömning ,sopor samt några elstolpar.

Fredagen inleddes med loppmarknad ,alla som ville sälja egna saker stod med ett eget bord vid sin husbil och inkomsterna gick till säljaren. Så man kan säga att lopporna bytte ägare. Vid ett tiden så kom William som är Laikas representant i Sverige och höll föredrag om Laikas framtid samt överlämnade en present från Laikafabriken i Italien, ett demonstrationstält ,väldigt fint. Det kom även ett par återförsäljare (Din husbil och Löddehusvagn o husbil) som pratade om deras företag och överlämnade lite gåvor till alla och även till klubben. På eftermiddagen så börjades det grillas, för det skulle bjudas på hamburgare och bröd, väldigt uppskattat.

Kvällen inleddes med lite allsång med vår egen trubadur, som inledde med Laikasången som han har komponerat både på svenska och engelska. Sedan fortsatte kvällen med musik och roliga historier samt mycket pratande , det hade ju kommit 20 stycken nya medlemmar som aldrig hade varit med förut och hade mycket att undra över.

På lördagen när alla hade vaknat och gjort sig iordning, så blev det lite rundvandring runt husbilarna för att sedan fortsätta på en poängpromenad i skogen , med priser från företag i närområdet.

Klockan fyra var det då dags för årsmötet som gick väldigt bra och utan problem, var klart efter fyrtiofem minuter.

Efter mötet bjöds det på en tallrik med varor från Öströö fårfarm samt två glas vin till detta. Därefter spelade en orkester från Lilla Edet . Eftersom det fortfarande finns restriktioner så fick vi inte dansa utan lyssna på musik och även göra en quiz på musik.

På söndag morgon var det då dags att dricka kaffe med fralla och sedan säga hej och adjö till alla samt att önska på återseende till nästa år, som vi hoppas kan ordnas utan restriktioner.