

Vårträff med Årsmöte i Gamleby 2022

I början av Maj samlades 51 fordon i Gamleby strax nordväst om Västervik för årets vårträff med årsmöte. Träffen gick av stapeln vid Gamleby Folkpark där vi kunde ställa upp fordonen på asfaltsplanen utanför Skyttepaviljongen med Tjustvallen alldeles intill. Helgen bjöd turligt nog på gott väder.

Fredagen den 6:e inleddes inkörningen strax efter klockan 9 på förmiddagen. Fordonen ställdes upp i rader där man hade bodelsdörrarna mot varandra, ett försök som enligt feedback föll väl ut i och med ökad samvaro med grannarna. Elanslutning till de som förhandsanmält behovet tillgodosågs och kunde genom lite trixande lösas även till ekipage som glömt att anmäla elbehov inför träffen. Frampå slutet av eftermiddagen samlades vi inne i Skyttepaviljongen för samkväm och intagande av Landgång från Linne'as Konditori och Catering med tillhörande dryck i glaset. Under kvällen fick vi underhållning från scenen i form av Reidar ledande oss i traditionsenlig allsång av Laikasången samt improviserad teater med mer eller mindre frivilliga träffdeltagare som aktörer. En samling medlemmar blev lyckliga vinnare i vårt lotteri där de kunde välja från ett prisbord med vinster som t.ex. OxyG-produkter, övernattnings på Båstad Camping, Barilla pasta mm.

Under lördagen den 7:e tågade deltagarna iväg på en tipspromenad genom centrum.

Promenaden var en jakt på de bokstäver och siffror som satts upp i 9 st butiker i samhället. Väl åter vid husbilarna började nu ett ivrigt klurande där det gällde att sätta de 9 bokstäverna i rätt ordning för att bilda det sökta ordet. Pannor lades i djupa veck, det spånades och konfererades med grannar där en del lyckades komma fram till det rätta svaret "Svampkorg". Ordet tillsammans med den uträknade summan av de 9 talen och svaret på skiljefrågan hur många pastaskruvar som Kjell lagt i glasburken lämnades in till Uno där vinnarna annonserades vid kommande årsmöte.

Senare under dagen följde Årsmötet där det blev några förändringar i Träffgruppen och på revisorssidan. Vi diskuterade kring träffar i allmänhet och kommande Höstträff på Åland i synnerhet. (För mer detaljer kring årsmötet se protokollet.)

Under kvällen intogs middag i form av Fläskfile och Potatisgratäng från Linne'as Konditori och Catering, ackompanjerat av 2 killar (far och son) som underhöll från scenen med musik och vitsar.

Träffen rundades av över kaffe och frukostfralla i Skyttepaviljongen under söndagen där sista bilen rullade iväg från platsen runt lunchtid.





