

# Vårträff med årsmöte 2023

Det var en torsdag i Maj 2023, närmare bestämt den 4:e dagen i månaden där klockan passerade lunchdags. En vit husbil närmade sig Lagunens Camping på väg 176 från Strömstad. Husbilen var prydd med bevingad hund på sidorna, en Laika. Siktet var inställt på den vimpel- och flaggförsedda avtagsvägen till campingen och Laika Husbilklubbs vårträff. Inom några få timmar hade Laikan fått sällskap av ytterligare 62 stycken och alla hade boat in sig på "Solsidan" och "Husbilsparken". Några deltagare i sina hyrda stugor. Laika Husbilklubbs Vårträff tog fart. Vädret var gott, tämligen soligt men med en del kyliga vindar; ett väder som bestod träffen ut.

Senare på torsdagen var det samling i det stora vita tältet där träffens deltagare intog grillad hamburgare med tillhörande dryck. Ordförande Uno ställde sig på scenen, hälsade alla välkomna och gav information om träffen.

Under fredagen inleddes den så kallade "Bekantskapsrundan". Här gick träffens deltagare man ur huse för att skriva upp alla deltagande fordons registreringsnummer ihopparat med ägarnas namn och ort. Vissa bilar hade en påklistrad bokstav och det gällde att hitta alla 8. Bokstäverna skulle bilda ett ord som många klurade ut till att bli "Solsidan". En skilje fråga i form av en sten fanns utlagd vid höger framhjul hos Birgitta och Kjell. Här gällde det att i gram ange stenens vikt. Utöver rundan var det ett par timmars "Bakluckeloppis". När aftonen närmade sig var det dags för samling i det stora tältet där det bjöds på färska räkor med bröd och alternativ för allergiker. Under samlingen var det dragning i "Medlemslotteriet", ett lotteri där alla medlemmar fått var sin lott vid torsdagens inkörning. Det hölls en auktion på en "hemlig låda" där vinnande bud landade på 2 500 riksdaler. Under kvällen underhölls sällskapet av en lokal trubadur med sång, gitarr och munspel.

Under lördagen fortsatte aktiviteterna med "Bekantskapsrundan" och "Bakluckeloppis". Klockan 16:00 svingade ordförande Uno klubban mot scenens bord och förklarade årsmötet öppnat. Kjell Högberg som på egen begäran valt att tacka nej till att fortsätta som kassör valdes in i Träffgruppen och som ny kassör valdes Kerstin Waller. Hans Kok-Larsson valdes in till valberedningen som hade en vakans.

När det var dags för mat så bestod menyn av ett fat med grillat kött med frukt samt bröd. Reidar Johansson greppade sin gitarr och tog ton där den välkända "Laikasången" var öppningsnummer.

Det såldes lotter och det blev ett antal lyckliga vinnare i församlingen.

Under söndagsmorgonen hölls den sista samlingen där det konsumerades kaffe och nygjorda ost/skink frallor från lokal catering "Kaffedoppet". Allteftersom tackade deltagarna för sig. Några stannade kvar ytterligare 1 natt, andra styrde sina Laikor mot nya destinationer.